

Oorlogsprijs

In de herfst van 1943 heb ik als kleine jongen mee gedaan met een actie van V.V.F. Puddingfabriek de Heide. Het ging om een kleurewveldstijl, en ik kreeg en te gedaan en opgestuurd.

Op mijn verjaardag had ik van mijn ouders een doos met 24 kleurewvelden gekregen, dus die kwamen goed van pas. Naar tien dagen later kreeg ik van de V.V.F. een brief met verontschuldiging dat er bij de kleurewvelden, nog een sprank of gezegde moest worden toegevoegd, van wege een of andere wet, die het anders niet toe liet.

Mijn vader die dit toe om kwam fluisterde me in "V.V.F. is me lief", dat heb ik op 'n franje in-gevuld en opgestuurd.

In die winter die volgde kwam er per post een hele grote doos voor mij. In de toegevoegde brief stond vermeld dat ik die doos als prijs had gewonnen.

In die doos van de V.V.F. bevonden zich van al hun producten tien exemplaar, zoals Maizena; aardappelmeel; krenten, chocolade, Citroen, amandel, gistmeel en krentenpudding etc etc.

Begrijpelijk bij die verscheidenheid aan producten en dat middelen in die winter, die dag kon bij mij thuis niet meer stuk en was ik met de goede raad van vader de tooning van de oorlogsprijs.

Als beloning mocht ik een uur later naar bed!

Gelukkig gebeurde er in de oorlog ook fijne dingen!

Eindhoven 2 October 2007

Gaukhuis